

## Opvolging Piet Hagen in bestuur Aqua Viva

In 2010 zijn Piet en Johanna gestopt met het werk van Aqua Viva in Brazilië. Piet is tot afgelopen jaar nog voorzitter geweest van het bestuur van de Nederlandse organisatie.

Piet en Johanna zijn Aqua Viva gestart in 2003. Zowel stichting Aqua Viva als Obras Sociais Agua Viva zijn toen opgericht. Jarenlang hebben zij het werk in Brazilië verricht, gecoördineerd en opgezet. Van 2003 tot 2010 waren ze afwisselend 3 maanden in Brazilië en 1 maand in Nederland. In die periode hebben ze daar 18 sociale woningen, een kerk, een werkplaats en een centrum voor verslaafdenzorg (het CTM) in Ritapolis gerealiseerd. Ze zijn dus zo'n 13 jaar nauw verbonden geweest met het werk.



Afgelopen jaar heeft Piet besloten dat het tijd was om terug te treden uit het Nederlandse bestuur.

Wij danken Piet en Johanna voor alle jaren dat zij actief zijn geweest voor dit mooie werk. Mede dankzij hun inzet heeft dit kunnen groeien tot het werk wat het op de dag van vandaag is.

Per 1 juni 2016 zijn de wijzigingen in de samenstelling van het bestuur als volgt geformaliseerd:

Voorzitter: Marco Hijink

Secretaris: Erwin Wietses

Penningmeester: Monica Stelma

## Training Marjan Hartog

"Wat kunnen we leren van een buitenlander? Onze realiteit is heel anders dan die van hen.."

Er was geen onverdeelde enthousiasme onder de Braziliaanse medewerkers van Agua Viva toen we begonnen aan een cursus van tien dagen die werd gegeven door Marjan Hartog. Marjan werkt al meer dan 10 jaar bij de Hoop in Dordrecht als groepsbegeleider van verslaafden en had aangeboden dat ze Agua Viva wilde helpen. Ze voegde de daad bij het woord door met haar man Wim naar Brazilië te komen! Veel onderwerpen kwamen aan bod maar wat vooral bleef hangen was de liefde en gedrevenheid voor deze bijzondere doelgroep die Marjan wist over te brengen! Aan het einde van de cursus waren de reacties geheel veranderd! "Wat was dit nuttig!" "Wat heb ik veel geleerd!" "Wat is mijn horizon verbreed!"



Ondertussen brengt de cursus/training zijn vruchten voort. Ons team komt nu elke week bij elkaar voor overleg en bespreking van de cliënten. Regelmatig klinkt de vraag: "Wat is de wortel van het probleem?". Deze en verschillende andere zaken die we geleerd hebben worden al in de praktijk gebracht en zullen verder in de praktijk worden gebracht! Marjan en Wim, obrigado!

## High Tea

Op zondag 8 januari organiseert Aqua Viva een speciaal en dynamisch programma onder het genot van een al traditionele high tea. Van 15.00 – 17.30 is iedereen hartelijk welkom in de Bonifatiuskerk, Wijnstraat 117 in Dordrecht!

## Ontwikkelingen

Financiële situatie centrum voor verslavingszorg 2016



## Verlof 2016 - 2017

Wim en Danielle de Keijzer, de leiders van het werk van Água Viva in Brazilië hopen van 14 december 2016 tot 16 januari 2017 met hun kinderen op verlof in Nederland te zijn. Hun agenda staat open voor spreekbeurten, presentaties, bezoek aan scholen etc. Maak daar gebruik van!

- Woensdag 14 december 2016, aankomst in Nederland
- Zondag 18 december, 10.00, spreekbeurt in Evangelische Zendingsgemeente De Ark, Tiel
- Zondag 1 januari 2017, 10.00, spreekbeurt in de Christengemeente, Hardinxveld-Giessendam
- Zondag 8 januari, 09.30, presentatie in de Gereformeerde kerk in Boven Hardinxveld-Giessendam
- Zondag 8 januari: Vrienden van Água Viva, van ons en van het leven ontmoeten elkaar op de High-tea in Bonfire – Dordrecht van 15.00 – 17.30
- Zondag 15 januari 2017, 12.00, "Afscheidslunch" in de Christengemeente, Hardinxveld-Giessendam
- Maandag 16 januari vertrek naar Brazilië

Actuele informatie over het verlof van familie de Keijzer is te vinden op hun blog: <https://volgdekeijzer.wordpress.com/verlof/>

## Terug naar Nederland

Melchior en Sijnette Buit hebben ruim drie jaar lang zich ingezet voor het werk van Aqua Viva in Brazilië. Ze hebben een moeilijk besluit genomen en we laten ze daar graag over aan het woord:



*"In de afgelopen maanden hebben wij veel nagedacht over onze toekomst in Brazilië. We zijn op een moment beland waarin we een keuze moeten maken waar onze toekomst ligt, Brazilië of Nederland. Als onze kinderen jonger waren dan was dit moment er nog niet geweest, maar onze kinderen worden groter en Aisha heeft de leeftijd om volgend jaar naar het voortgezet onderwijs te gaan. Hier in Brazilië is dat 1 niveau tot je 18<sup>e</sup>, in Nederland is dat op niveau van het kind. Als wij de totaal verschillende karakters en talenten van onze kinderen bekijken, komt dat niet tot ontwikkeling als we ze hier laten studeren. We hebben alles goed afgewogen en zijn tot de conclusie gekomen dat we terug moeten gaan naar Nederland voor de studie van onze kinderen.*

*Op 3 december zullen wij definitief terugkeren naar Nederland. Jullie zullen begrijpen dat het geen gemakkelijke keuze is geweest. Ons hart ligt hier in het werk wat we mogen doen.*

*Wim en Danielle zijn vanaf het begin op de hoogte geweest van onze worsteling/ zoektocht, dus ons vertrek komt niet als een verrassing maar uiteraard is het geen leuk bericht voor hen. Wij vragen kracht en gebed voor hen. "*

We zijn erg dankbaar voor de tijd dat Melchior en Sijnette zich met hun kwaliteiten hebben ingezet voor Água Viva. In een belangrijke periode waarin er grote veranderingen waren in de meubelmakerij en tijdens de gehele voorbereidings- en opstartfase van het centrum voor verslavingszorg hebben ze een hele grote bijdrage kunnen leveren. Lieve familie: BEDANKT!



## Het verhaal achter de persoon



Barmhartige Samaritanen bestaan nog! Enkele broeders uit een collega-kerk in São João del Rei belden ons met de vraag of we plaats hadden voor iemand die op straat was beland. Enkele dagen later kwamen ze voor een intake met Fabio, die ze hadden leren kennen op een plein waar veel daklozen verblijven. Vicente, die samen met Fabio op straat woonde, wilde ook wel opgenomen worden en was ook meegekomen. Beide waren enigszins onder invloed. Na de intake besloten we Fabio een kans te geven en leek ons het beter om Vicente door te sturen naar een ander centrum zodat ze elkaar niet zouden kunnen beïnvloeden in hun behandeling.

Fabio is nu 23 jaar, op zijn 12e is zijn moeder die ook dronk overleden. Vanaf dat moment heeft hij het zelf moeten roeien. Hij stopte met school, maakte zijn eigen eten en woonde bij de paarden waar hij voor zorgde. Een tijd lang werkte hij bij een bedrijf waar ze ijzerwerk maakten. Hij sliep daar in de werkplaats en later een jaar lang in de bedrijfsauto. Zijn baas gebruikte echter drugs en dronk en in de weekenden ging al het verdiende geld daaraan op. Zo ging het van kwaad tot erger. Fabio kreeg een kind, scheidde van de moeder van het kind en de relatie met zijn broers en zussen werd steeds beroerder.

Om een verandering te forceren besloot Fabio naar São João del Rei te verhuizen om bij zijn vader te wonen. Zijn vader is alcoholist en moeilijk in de omgang. Snel ging het weer mis en nu belandde Fabio op straat, waar hij

zich overgaf aan drank en drugs. In een woedeaanval ging Inacio, zijn vader, hem achterna met een mes om hem te vermoorden.

Tijdens zijn behandeling ging hij door moeilijke momenten heen maar Fabio was steeds vastberaden om te veranderen en zijn leven een andere wending te geven. Zijn vader werd door de mannen die Fabio op straat hadden gevonden geholpen, wat met ups en downs goed ging.

Tegen het einde van de behandeling vroegen we ons af wat we met Fabio aan moesten. In zijn hele familie wordt alcohol en drugs gebruikt en het kwam er op neer dat hij geen veilige plek had om naar toe te gaan. Op het aanbod om tijdelijk bij Água Viva te komen wonen ging hij gretig in en bijna tegelijkertijd konden we Fabio een arbeidsplek aanbieden als afwerker in de meubelmakerij. Zijn moeilijkheden houden niet op. De moeder van zijn zoon wil niet dat Fabio contact met hem heeft. Zijn vader is na een goede periode teruggevallen in alcohol- en drugsgebruik en doet er alles aan om Fabio daarin mee te slepen door hem lastig te vallen, te dreigen dat hij zichzelf en/of Fabio vermoordt, hem vals te beschuldigen etc.

Gelukkig blijft Fabio vastberaden volhouden op de nieuwe weg die hij is ingeslagen en we zijn blij dat we hem daarbij samen met jullie kunnen helpen en ondersteunen!



### Uitnodiging High Tea

Zondag 8 januari organiseert Aqua Viva een speciaal en dynamisch programma onder het genot van een al traditionele High Tea. We hopen iedereen te ontmoeten op deze middag. Wim en Daniëlle met de kinderen zullen er ook zijn. Van 15.00 uur tot 17.30 uur is iedereen hartelijk welkom in de Bonfire/Bonifatiuskerk, Wijnstraat 117 in Dordrecht.

[www.aqua-viva.org](http://www.aqua-viva.org)

*'Mensen worden weer mens'*





### Contact

#### Nederland

Postadres:

Stichting Aqua Viva  
Laageinde 58  
4191 NS Geldermalsen

Vast nummer:

+31(0)345 796513

#### Brazilië

Postadres:

Traverse Belo Horizonte 10  
CEP: 36335-000 Ritapolis  
Minas Gerais Brasil

Vast nummer:

+55 32 335 615 37

#### @ Digitaal

E-Mail:

aqua-viva@hotmail.com

Website:

www.aqua-viva.org

Facebook:

ComunidadeAguaVivaNL

#### Op de hoogte blijven

Aan of afmelden voor de (digitale) nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen of door even te bellen.

#### Weblog fam. De Keijzer

volgdekeijzer.wordpress.com

#### € Ondersteunen

NL72 ABNA 0405 9543 52  
o.v.v.: Projectnummer, CTM,  
algemeen of  
persoonlijke support.

Projectnummers zijn te vinden op de website. Aqua Viva is door A.N.B.I. erkend. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

De afgelopen tijd is Água Viva door een zekere stabiele periode gegaan, na een turbulente tijd waarin de organisatie van Água Viva hard gegroeid is met het openen van het centrum voor verslavingszorg, het opzetten van de meubelmakerij en alle administratieve en logistieke activiteiten die hierbij meekwamen. Nu gaat Água Viva opnieuw door een moment van verandering, door het wegvallen van Melchior en Sijnette.

Vanuit de overheid worden steeds meer eisen gesteld aan sociaal werk. Om kans te maken op overheidsgelden moet aangetoond kunnen worden dat er sprake is van professionaliteit en inzet van mensen die relevante diploma's en cursussen hebben. Een ander probleem waar tegen aan wordt gelopen is dat Lucas, de vliegende keep op de administratie, geen vakantie kan nemen omdat hij teveel werk heeft wat niet stilgelegd kan worden; er is niemand die het kan overnemen. Al lang hebben we de wens om meer donaties uit Brazilië te krijgen maar het lukte steeds niet om dit goed van de grond te krijgen doordat het gewone dagelijkse werk te veel is. Belangrijke werkzaamheden voor de lange termijn en bijvoorbeeld bouwprojecten komen steeds in het gedrang omdat er altijd iets is wat op het moment belangrijker is. Met andere woorden, als organisatie waren we terecht gekomen in een impasse die doorbroken moest worden.

Als eerste stap hebben we iemand aangenomen die een dag per week het werk rond de sociale woningen coördineert en één middag per week hebben we de hulp van een diëtist op het centrum voor verslavingszorg. Heder, één van de nieuwe begeleiders op het centrum voor verslavingszorg, zet zich naast deze functie geweldig in om donaties uit Brazilië te krijgen, wat nu op gang begint te komen. We zijn bezig om parttime een maatschappelijk werker in te huren. Op kantoor helpt Jonas nu, die geweldig is in administratie, project- en procesbeheer, wat Lucas en Wim ontlast. Lucas, Wim en Jonas zijn keihard aan het werk om pakken documenten op te stellen en te verzamelen om eindelijk voor de eerste keer (!!) mee te doen aan een selectieproces voor financiering van behandelplekken door de Braziliaanse overheid.

Het is lastig om op papier over te brengen onder welke druk en met welke beperkte middelen en mensen het vele en prachtige werk wordt gedaan. U zult begrijpen dat deze ontwikkelingen ook weer extra kosten en investeringen met zich meebrengen en we vragen u met de veranderingen mee te bewegen! De vaste financiële basis onder het werk van Água Viva is nog steeds heel beperkt. Aan vaste giften ontvangt Água Viva nu rond de 1000 euro per maand terwijl er minimaal 5000 euro nodig is. We zijn geweldig dankbaar voor de vele giften die zijn ontvangen tot nu toe maar om het jaar 2016 financieel goed af te sluiten is nog 22.000 euro nodig.



*Gezellige gezegende feestdagen en nieuwjaar gewenst. Misschien tot ziens bij de high tea op zondag 8 januari.*

*Hartelijke groeten van het team van Aqua Viva Brazilië en Nederland*

***'Mensen worden weer mens'***

