

Lieve familie en vrienden,

Allereerst wensen wij een ieder een gezegend nieuw jaar vanuit een prachtig wit Nederland.

Vertrek uit Brazilië

Na ons afscheidsfeest in Ritapolis op 5 december werkten we naar ons vertrek toe. 18 december was onze laatste dag als voortrekkers van het werk in Brazilië. Eerlijk gezegd zijn we moe en toe aan een 40-urige werkweek.

19 december zijn wij geland op Schiphol, waar een vrolijk drietal een liefdevol welkom had voorbereid. Leen, Matthias en Gerben zongen uit volle borst een welcomslied en in de bedrijfsbus van Leen stond een echte kerstboom met brandende lichtjes.

Daarna zijn we ondergedompeld in een warm bad van Kerst en familie en vrienden, ons hart stroomde over van blijdschap en dank. Voor al deze liefde, dank U Jezus.



Lavinya en Juliëtte

Op 22 december stonden Lavinya en Juliëtte op Schiphol met een soortgelijk onthaal. Ruim 5 maanden waren zij werkzaam in Brazilië, met als enige onderbreking een bezoek uit Nederland van hun beste vriendin Reinate die hen een volle drie weken heeft bemoedigd. Reinate, je bent een kanjer, een daad van liefde, dank je wel.

Hun leven zal nooit meer hetzelfde zijn, met vele ervaringen rijker en ook een nieuwe taal, want in deze korte tijd hebben zij de Portugese taal goed leren spreken. Meisjes, ook aan jullie onze oprechte dank en Gods zegen.



Wim en Daniëlle

Nu is het de beurt aan Wim en Daniëlle om met vernieuwde energie en liefde aan de slag te gaan. Door hun grote ervaring in soortgelijk werk en het doorleven van situaties mede door de reeds geboden hulp hebben wij het volste vertrouwen in dit echtpaar.

Kijk zelf maar naar de mooie foto's van het hele gezin en de door hen zelf geschreven introductie.

- *"Een liefdevol welkom"*
- *"Oprechte dank en Gods zegen"*
- *"Het volste vertrouwen in dit echtpaar"*
- *"Hoe voorzien werd in alles voor het werk"*
- *"Enthousiast en met veel liefde"*
- *"Fundament waar wij op mogen doorbouwen"*
- *"Groot avontuur"*
- *"Leuk om te zien dat God de leiding heeft over alles"*
- *"Gezellige tijd gehad"*
- *"Van dit werk iets moois te maken"*
- *"Meer dan ooit staan we achter het werk"*

Contact

Nederland

Postadres:

Stichting Aqua Viva
Laageinde 58
4191 NS Geldermalsen
Vast nummer:
+31(0)345 576128

Brazilië

Postadres:

Traverse Belo Horizonte 10
CEP: 36335-000 Ritapolis
Minas Gerais Brasil

Vast nummer:

00 55 32 335 615 37

Mobiel nummer:

00 55 32 84 555 930 (Piet)
00 55 32 84 382 620 (Joh)

@ Digitaal

E-Mail:

aqua-viva@hotmail.com

Website:

www.aqua-viva.org

Op de hoogte blijven

Aan of afmelden voor de (digitale) nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen of door even te bellen.

€ Ondersteunen

ABN-AMRO 40 59 54 352
o.v.v.: Projectnummer, voedselpakket, algemeen of persoonlijke support.

Projectnummers zijn te vinden op de website. Aqua Viva is door A.N.B.I. erkend. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Wim en Daniëlle:

“ Bij het schrijven van dit stukje gaan we de laatste week in waarin we wonen in São-Paulo. Op 1 januari zullen we verhuizen naar Ritópolis. In het afgelopen jaar zijn we al verschillende keren daar geweest. Eerst om het werk van Aqua Viva te leren kennen, daarna om te spreken over overdracht en tenslotte om ingewerkt te worden. Piet en Johanna kenden we al een beetje van een conferentieweekend op De Bron in januari 2005. Wat ons bijgebleven is van de gesprekken onder het eten toen, zijn de verhalen van Piet hoe geweldig voorzien werd in alles wat voor het werk nodig was. Johanna vertelde prachtige anekdotes over wat ze meemaakten.

Pas begin dit jaar in januari, toen we in de staat Minas Gerais waren, hadden we de mogelijkheid om het werk van Aqua Viva echt te leren kennen en zagen we waar Piet en Johanna 5 jaar eerder enthousiast en met veel liefde over vertelden. Dat dit bezoek verstrekkende gevolgen zou hebben wisten we toen niet.

We waren en zijn onder de indruk van alles wat in de afgelopen jaren (letterlijk) is verzet en opgebouwd. Uit eigen ervaring weten we hoe in Brazilië dingen moeizaam kunnen gaan, hoe gemakkelijk er tegenslagen kunnen zijn en hoe dingen die eenvoudig zouden kunnen zijn ingewikkeld en stroperig worden. Des te groter ons respect voor wat Piet en Johanna hebben gedaan, het doorzettingsvermogen dat ze hebben gehad tot de laatste minuut en het fundament wat is gelegd waar wij op mogen doorbouwen, samen met u en vele anderen.”



Erik:



Toen Marco me vroeg om mee naar Brazilië te gaan, zag ik dat als groot avontuur. Ik vroeg me wel af wat twee weekjes helpen nou voor invloed hadden op een gigantisch werk van 10 jaar.

Toen ik daar zat en het proces van overdracht eigenlijk in volle gang was, had ik niet gedacht dat Piet in december mee terug zou komen. Er waren best wat hobbels te nemen omdat er erg veel komt kijken bij zo'n proces. Het was voor mij wel overduidelijk dat voor het bouwen van het geheel en het gebruik ervan, verschillende type mensen nodig zijn. Het is leuk om te zien dat God de leiding heeft over alles en zorgt

voor de juiste mensen, als je kijkt naar de opvolgers. Ook denk ik dat God ons (met name Marco) heeft gebruikt in het proces van de overdracht. Daarnaast denk ik dat we met elkaar ook een hele gezellige tijd hebben gehad, welke de relatie versterkt heeft.”

2011

Op naar 2011. Met vereende krachten gaan we door om van het werk iets moois te maken. Wij, Marco, Monica, Daan, Jaap, Piet en Johanna zullen u dus nog steeds benaderen om het nieuwe echtpaar het gereedschap te leveren om daarmee het werk zo effectief mogelijk voort te zetten. Graag vragen wij u om tegen Wim en Daniëlle te zeggen: "Meer dan ooit staan we achter het werk, jullie mogen op ons rekenen!" , want dat is wat wij gaan doen. Maar zonder jullie kunnen ook wij niet veel uitrichten.

Kijk zo af en toe eens op de site en natuurlijk kunnen de nieuwkomers op de voet gevolgd worden door op <http://volgdekeijzer.wordpress.com> te kijken.

Dat God eenieder van jullie bovenmatig zegene dit nieuwe jaar,

Piet & Johanna Hagen