

Lieve mensen,

eindelijk weer eens een (gecombineerde) nieuwsbrief.

Johanna:

Afscheid nemen

Om een werk dat zo lang eigen is geweest in één klap los te laten, is een hele opgave. Daarom ben ik in april teruggeweest naar Brazilië om echt afscheid te nemen, en om Wim en Daniëlle te bezoeken. Hun bekwame en liefdevolle manier van werken maakte dat het een ontspannen tijd werd en maakte het afscheid nemen makkelijk.

Daniëlle heeft een groot muzikaal talent om kinderen en volwassenen het evangelie te brengen. Wim is een fijne voorganger, trouw aan God en de mensen. Samen nemen ze hun kinderen mee in hun wandel en zo vormen ze een perfecte eenheid. Ook krijgt Wim het voor elkaar om zich een weg te banen door de papierwinkel en de bureaucratie, petje af! Piet en ik danken God voor zulke opvolgers, we zijn trots op ze.



Helpers

Deze zomer is er een geweldige groep jonge vrijwilligers geweest. Ze hebben een flinke klus geklaard, waarvoor onze dank en bewondering.

Actie!

De houtbewerkingsschool draait goed, maar de financiën die er voor nodig zijn komen niet binnen. Wij vragen daarom in de bijgevoegde folder een klein maandelijks bedrag ter ondersteuning.



- *"In één klap loslaten"*
- *"Trouw aan God en de mensen"*
- *"Evangelie brengen"*
- *"Doe mee met de actie!"*
- *"Openen CTM dichterbij"*
- *"Cursussen"*

Contact

Nederland

Postadres:

Stichting Aqua Viva
Bagijnestraat 9
4051 AL Ochten

Vast nummer:

+31(0)344 797022

Brazilië

Postadres:

Traverse Belo Horizonte 10
CEP: 36335-000 Ritapolis
Minas Gerais Brasil

Vast nummer:

00 55 32 335 615 37

@ Digitaal

E-Mail:

aqua-viva@hotmail.com

Website:

www.aqua-viva.org

Op de hoogte blijven

Aan of afmelden voor de (digitale) nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen of door even te bellen.

€ Ondersteunen

ABN-AMRO 40 59 54 352
o.v.v.: Projectnummer, voedselpakket, algemeen of persoonlijke support.

Projectnummers zijn te vinden op de website. Aqua Viva is door A.N.B.I. erkend. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Wim:
“

CTM

De dag dat we het CTM, het centrum voor verslaafdenzorg, kunnen openen komt steeds dichterbij. Op alle fronten wordt daaraan gewerkt. We hebben een voorinspectie gehad van de gezondheidsdienst die een vergunning moet afgeven. Daar is een hele lijst met zaken uitgekomen die we moeten aanpassen. Stuken van muren, verven, lakken van houtwerk, plafonds aanbrengen, extra werkbladen in de keuken en ander zaken i.v.m. hygiëne. Er zijn nog genoeg werkzaamheden over voor de gezondheidsdienst en er ontbreekt op dit moment nog c.a. 6000 euro om deze te bekostigen.

Het energiebedrijf heeft toegezegd het energienet kosteloos uit te breiden naar het CTM. Een geweldige stap! Een architect uit



onze stad heeft voor niets tekeningen gemaakt van het CTM en daar wordt nu door een ingenieur een project voor de brandweer mee gemaakt als laatste stap van de gemeentelijke gebruiksvergunning. Graag willen we ook nog een muur rond het CTM plaatsen.

Daarnaast zijn we aan het werken om een team op te bouwen en aan het werk om structurele financiële middelen o.a. uit Brazilië te krijgen om het CTM te kunnen laten draaien. Vanochtend sprak ik Roberto even, een ex-verslaafde die met ons gaat werken. Alleen al de dag voor ons gesprek kreeg hij 4 verzoeken om iemand op te nemen. Helaas moeten we nu nog steeds nee zeggen. Wilt u ons helpen om binnenkort JA te kunnen



zeggen en op deze manier levens te redden!

Overig werk

Het zal duidelijk zijn dat onze grootste aandacht op dit moment ligt bij het openen van het CTM. De andere projecten lopen echter gewoon door. Maandagmiddag worden er altijd mensen geholpen door een psycholoog. De mensen die naar de psycholoog komen bezoeken we daarna om ze over de Here Jezus te vertellen.

Van dinsdag tot donderdag is de houtbewerkingsschool open. Tussendoor cursussen en op zaterdag de zaterdagclub waar de kinderen uit de buurt altijd naar uitzien. Jongens van 14 jaar rijgen zonder schaamte en met veel enthousiasme een kralenketting en horen over de Here Jezus!

Bezoek ons weblog!

<http://volgdekeijzer.wordpress.com> ”

Gods rijke zegen!



Namens iedereen van Aqua Viva