

Hallo nieuwsbrieflezers,

Er is weer mooi nieuws te melden. Het gaat goed in Ritapolis.  
Mensen worden weer mens! Veel plezier bij het lezen van deze brief.

## Wim Vertelt

Terwijl ik hier zit te schrijven zit Anderson enigszins aangeschoten bij me. Anderson is een bijzondere gast. Rijk, heeft zijn eigen bedrijf gehad, twee universitaire opleidingen, weet overal wat vanaf maar wist niet om te gaan met zichzelf en zijn inmiddels ex-vrouw. Hij heeft het voor elkaar gekregen om er tussen uit te glippen bij het centrum voor verslavingszorg om naar een bar te gaan en daar wat te drinken. Ondanks dat onze poort altijd open staat is het de eerste keer dat iemand dat heeft gedaan.

Anderson is voor de tweede keer opgenomen bij ons. De eerste keer zorgde hij voor veel problemen in het team, wilde overal over discussiëren, kritisch op alles behalve op zichzelf. Halverwege zijn programma stapte hij uit en viel al snel weer terug.

Toch was er iets in dat hem aansprak in onze aanpak en in ons team. Verschillende keren vroeg hij om weer opgenomen te worden maar het kwam niet tot een nieuwe intake. Tot vorige week, eindelijk kwam hij tot een tweede opname. Helaas duurde deze opname niet lang. De behoefte aan alcohol was groot, hij zocht geen hulp bij de begeleiders, wilde niet erkennen dat hij gebruikt had en zo hadden we geen andere keuze dan hem te ontslaan. In afwachting dat Anderson opgehaald wordt heb ik een gesprekje met hem. Hij zegt dat ik een vader voor hem ben, de vader die hij nooit heeft gehad. Ik zou graag voor hem zorgen maar we moeten hem helaas laten gaan.

Als een vriend van hem aankomt om hem mee te nemen verandert Anderson op slag in een slachtoffer. Als hij zijn tas pakt laat hij zich vallen, draait met zijn ogen weg en moeten we hem in de auto tillen. Later hoor ik via de vriend dat hij bij de val zijn bovenbeen heeft gebroken en dat hij in het ziekenhuis ligt. Door mijn hoofd schiet het verhaal dat ik weleens gehoord heb (weet niet of het echt zo is) dat een herder de poten breekt van eigenwijze lammeren voor hun eigen bestwil. We hopen dat hij goed terecht komt net als vele anderen!!



Anderson

Als een vriend van hem aankomt om hem mee te nemen verandert Anderson op slag in een slachtoffer. Als hij zijn tas pakt laat hij zich vallen, draait met zijn ogen weg en moeten we hem in de auto tillen. Later hoor ik via de vriend dat hij bij de val zijn bovenbeen heeft gebroken en dat hij in het ziekenhuis ligt. Door mijn hoofd schiet het verhaal dat ik weleens gehoord heb (weet niet of het echt zo is) dat een herder de poten breekt van eigenwijze lammeren voor hun eigen bestwil. We hopen dat hij goed terecht komt net als vele anderen!!

•• **“High-Tea” Zondag 20 januari, 15.00 – 17.30, organiseert Aqua Viva een High-tea voor iedereen die meer te weten wil komen over het werk in Brazilië. Locatie: Bonifatiuskerk, Wijnstraat 117, Dordrecht**

•• **“Preventie-les geven op scholen in Ritapolis”**

•• **“Straatspelen in Ritapolis”**

•• **“Água Viva geen buitenbeentje meer”**

•• **“Complimenten van de inspectie”**

## Contract met de overheid verlengd!

Vorig jaar september sloten we voor het eerst een contract af met de overheid van de deelstaat Minas Gerais voor de financiering van een aantal behandelplekken. Alhoewel het bedrag per behandelplek niet kostendekkend is, de administratieve rompslomp groot is en de betalingen van de overheid grote vertragingen hebben opgelopen en veel stress met zich meenemen, zijn en waren we erg blij met deze overeenkomst en de erkenning voor ons werk vanuit Brazilië. We waren dan ook blij dat we onlangs bericht kregen dat de overheid het contract wilde verlengen!

Eind september kregen we een ongepland inspectiebezoek waarbij onze organisatie onder de loep werd genomen. Er werd gekeken of de opgegeven gasten er ook daadwerkelijk waren, daarnaast werden gasten geïnterviewd over hun behandeling. We kregen grootse complimenten die we dankbaar in ontvangst namen!



Inspectiebezoek en deel van het team van Aqua Viva

## Aktie overleven is leven



We zijn blij dat het werk van Agua Viva een grotere financiële stabiliteit heeft gekregen in de afgelopen jaren en danken iedereen daarvoor. Echter op dit moment komt er nog een flink bedrag tekort voor de laatste maanden van dit jaar wat ons zorgen baart! Wilt u helpen zodat wij MENSEN kunnen blijven helpen en onze verplichtingen kunnen blijven voldoen?!



### Contact

#### Nederland

##### Postadres:

Stichting Aqua Viva  
Laageinde 58  
4191 NS Geldermalsen  
Vast nummer:  
+31(0)345 796513

#### Brazilië

##### Postadres:

Traverse Belo Horizonte 10  
CEP: 36335-000 Ritapolis  
Minas Gerais Brasil  
Vast nummer:  
00 55 32 335 615 37

#### @ Digitaal

##### E-Mail:

aqua-viva@hotmail.com

##### Website:

www.aqua-viva.org

##### Facebook:

ComunidadeAguaVivaNL

#### Op de hoogte blijven

Aan- of afmelden voor de (digitale) nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen of door even te bellen.

#### Weblog fam. De Keijzer

volgdekeijzer.wordpress.com

#### € Ondersteunen

Wilt u het werk van Aqua Viva in Brazilië financieel steunen dan kunt u uw gift doen op bankrekening:  
NL72 ABNA 0405 9543 52  
O.v.v.: Centrum voor verslavingszorg

Aqua Viva is door A.N.B.I. erkend. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.



In oktober organiseerden we als team de eerste straatspeeldag en een vliegertoernooi bij de sociale woningen waaraan zowel onze gasten, hun familie, bewoners van de huisjes als mensen en kinderen uit het hele dorp aan meededen. Het werd een geweldig leuke en ontspannen dag!

## Preventiewerk en evangelisatie

Afgelopen jaar zijn voor het eerst grote mogelijkheden ontstaan om preventiewerk te doen op scholen bij ons in het dorp. In juni bezochten teamleden samen met gasten alle klassen van de twee scholen in ons dorp. Danielle leerde de kinderen van de basisschool een liedje aan dat gaat over drugs en vertelde over de Heere Jezus. Op de zaterdag tijdens een sportevenement (waar onze cliënten verschillende spellen begeleidden) zongen alle kinderen dit liedje voor hun ouders. Het was een prachtig moment! We werden gevraagd om

maandelijks terug te komen op de school om over verschillende moeilijke onderwerpen les te geven. Drugs, seksualiteit, zelfmoord etc. Ook werden we uitgenodigd om een training te geven aan alle leerkrachten en om bij te dragen aan andere evenementen. Jarenlang werd Água Viva gezien als een buitenbeentje.

We zijn dankbaar met deze ommekeer!



## Verlofdata en High-tea 2018-2019

Wim en Danielle de Keijzer, leiders van het werk van Água Viva zullen in januari op verlof in Nederland zijn. Ze hopen weer veel mensen te zien in deze tijd! Er staan al wat momenten in de agenda:

- Zo 6 jan 2018, 10.00, spreekbeurt in de Christengemeente, Hardinxveld-Giessendam
- Zo 13 jan 2018, 10.00, spreekbeurt in Evangelische Zendingsgemeente De Ark, Tiel
- Zo 20 jan 2018, 9.30, spreekbeurt in de Gereformeerde kerk, Boven Hardinxveld
- Zo 20 jan 2018, 15.00, High-tea Aqua Viva in Bonfire, Dordrecht

Actuele informatie over het verlof van familie de Keijzer is ook dit jaar te vinden op hun blog: <https://volgdekeijzer.wordpress.com/verlof/>

*We blijven bidden en danken en vertrouwen dat ook de financiën goedkomen. God is goed! We wensen u de komende tijd zijn zegen toe. Hartelijke groeten van het team Água Viva in Brazilië en Aqua Viva Nederland*

*'Mensen worden weer mens'*

