

Lieve familie en vrienden,

Ook deze keer weer een december-uitgave van de nieuwsbrief.
Kerst is altijd een tijd waarin we willen delen, geven en bij elkaar zijn.
Dat is ook wat we voorhebben met deze nieuwsbrief.

Werk gaat door

Het werk gaat door en Wim en Daniëlle werken hard om kansarme mensen een toekomst te geven. Omdat Brazilië ver weg is, kun je wel eens het gevoel hebben er alleen voor te staan.

Daarom willen we jullie informeren over de voortgang van het werk, en motiveren om dit mooie echtpaar niet te vergeten. Een kerstkaartje of een mailtje doet vaak al wonderen.

Over wonderen gesproken

Piet is 23 november voor drie weken naar Brazilië vertrokken om het gezin te bemoedigen en te versterken. Zijn gezondheid was dit afgelopen jaar niet zo goed. Hij had veel pijn in zijn borst (longen) en had totaal geen energie. Maar toen hij bij Wim in Ritópolis was, heeft God een wonder gedaan: hij voelt zich nu weer helemaal fit en is zonder pijn.

Wim vertelt “

We waren blij met het bezoek van Piet in de afgelopen maand. Het was weer een tijd geleden dat hij hier geweest was en het was dus goed om elkaar weer van man tot man te spreken, visie te delen, dromen te delen, praktische zaken te bespreken en plannen te maken voor de toekomst. Piet kreeg de gelegenheid om te spreken in de kerk van Nova Vida in São João del Rei en kon daar ook de gelovigen aanmoedigen om hun geloof uit te leven en zich over te geven aan de leiding van God. ”

I WEAR THE SHIRT

Alle begin is moeilijk. De eerste keer lopen, de eerste keer fietsen, de eerste keer schaatsen. Sommige jongeren lopen aan het begin van hun leven vast in drugs of andere verslavingen. In Brazilië is dat aantal schrikbarend hoog.

Wij willen en kunnen deze jongeren helpen. Het CTM, een centrum wat bijna gereed is en dat veel mogelijkheden biedt om deze jongeren te helpen van hun verslaving af te komen.

Als je hier in Brazilië ergens helemaal voor gaat, dan ‘trek je het shirt aan’. Dat kan een voetbalshirt van een voetbalteam zijn, maar ook een figuurlijk shirt. Je vereenzelvig je dan met een bepaald streven, een doel waarvoor je je ook inzet. Dit is het idee achter de actie ‘I WEAR THE SHIRT’. Help het CTM te openen en draaiend te houden! Trek dit shirt aan!



•• “Erkenning voor Agua Viva”

•• “Eerste vergunning binnen voor het CTM andere in aantocht”

•• “I WEAR THE SHIRT”

•• “Kantoor wordt afgemaakt”

•• “We hebben visie”

•• “Kerk”

•• “Grote verwachtingen”

•• “Bedankt voor alle steun”



Soms gebeuren er ook onverwachte dingen zoals op deze foto te zien is. Een evenement waar Agua Viva een penning en diploma kreeg voor bewezen diensten. Het is wel een erg officieel gebeuren, maar dan wordt het werk wel gezien.

Contact

Nederland

Postadres:

Stichting Aqua Viva
Bagijnestraat 9
4051 AL Ochten

Vast nummer:

+31(0)344 797022

Brazilië

Postadres:

Travesse Belo Horizonte 10
CEP: 36335-000 Ritapolis
Minas Gerais Brasil

Vast nummer:

00 55 32 335 615 37

@ Digitaal

E-Mail:

aqua-viva@hotmail.com

Website:

<http://www.aqua-viva.org>

Op de hoogte blijven

Aan of afmelden voor de (digitale) nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen of door even te bellen.

Weblog fam. De Keijzer

volgdekeijzer.wordpress.com

€ Ondersteunen

ABN-AMRO 40 59 54 352
o.v.v.: Projectnummer,
voedselpakket, algemeen
of persoonlijke support.

Projectnummers zijn te vinden op de website. Aqua Viva is door A.N.B.I. erkend. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.



Kantoor- en behandellocatie CTM



Op het complex van het CTM, het centrum voor verslaafdenczorg, zijn we de laatste hand aan het leggen om de nodige vergunningen van de gezondheidsdienst en de brandweer te krijgen.

De keuken, de slaapzalen en de eetzaal zijn aangepast aan de normen. Het gedeelte waar de jongens die in het behandeltraject zitten voornamelijk leven, verblijven en werken, is dus zo goed als gereed!

Om het centrum gelijk bij opening goed te kunnen laten functioneren is het nodig om een aantal activiteiten te scheiden. Daarom willen we de (intake) administratie, behandelruimte voor een dokter met medicijnkast, en gespreksruimte voor de psycholoog scheiden van de dagelijkse hectiek van het centrum.

Ruim twee jaar geleden was er al een prachtige kantoor- en behandelruimte gebouwd en nu willen we deze graag afwerken, toegankelijk maken en inrichten.

Als de kantoor- en behandellocatie gereed is dan bestaat deze uit:

- Entree met keukentje;
- Sanitaire ruimte;
- Behandelruimte voor een arts;
- Gesprekskamer psycholoog;
- Kantoor- en vergaderruimte.

Zo valt alles langzaam maar zeker op zijn plaats voor het CTM



Bid voor ons

Er zijn superveel dingen die aandacht vragen en geregeld moeten worden, maar we hebben grote verwachtingen! Leonildo, de leraar in de houtbewerkingsschool, gaat weg. We zijn in gesprek met een andere meubelmaker/ondernemer om te kijken of we de timmerwerkplaats in vol bedrijf kunnen krijgen en rendabel kunnen maken terwijl jongens (al werkende) ook opgeleid worden.

Verder rest ons nog als Água Viva Nederland en Brazilië en de kinderen die de hulp ontvangen, jullie/u hartelijk te bedanken voor alle steun in de vorm van gebeden, vriendschap en giften, en een gezegend Kerstfeest toe te wensen en geweldig nieuw jaar.



Gods zegen.

'Mensen worden weer mens'

