

Hallo nieuwsbrieflezers,

We zijn blij met de zegeningen die we mogen zien in het zendingswerk te Ritapolis. We vertrouwen God dat Hij zorgt voor alles wat nodig is.

## 15 jaar in Brazilië

Op 5 februari 2020 was het 15 jaar geleden dat Wim en Danielle de Keijzer, de huidige leiders van het werk van Agua Viva in Brazilië, samen met toen twee kinderen landden in Rio de Janeiro, beginnend aan een avontuur met God en elkaar, waarvan ze niet wisten hoe het zou eindigen. Een mooi moment om hen wat vragen te stellen!

### Denken jullie erover om terug naar Nederland te gaan?

Ja, natuurlijk denken we daar weleens aan. Maar toen we 15 jaar geleden vertrokken was het heel erg duidelijk dat het Gods wil was dat we naar Brazilië zouden gaan, we geloven dat het net zo goed heel duidelijk zal zijn wanneer het moment zou zijn om terug te gaan. Met straks twee studerende kinderen in Nederland en ouder wordende ouders is het wel "zwaarder" om ver weg te zijn, we zijn dankbaar dat we regelmatig op verlof kunnen gaan en dat de communicatie enorm veel makkelijker, goedkoper en van betere kwaliteit is geworden dan 15 jaar geleden toen we tegen hele hoge kosten, een keer in de maand een krakkend telefoongesprek konden voeren.

### Wordt het steeds makkelijker om in een ander land te wonen?

Nee, het lijkt erop dat de cultuuraanpassing op een gegeven moment een maximum bereikt. Dingen die we eerder grappig en/of interessant vonden zijn nu soms ergerlijk. Door jarenlange ervaring hebben we onze verwachtingen bijgesteld. De eerste jaren konden we bijvoorbeeld moeilijk omgaan met onze dagelijkse productiviteit. Inmiddels weten we dat alles langer duurt en moeilijker is.

### Wat is het moeilijkst?

Ondanks dat we werken en leven te midden van veel mensen is de eenzaamheid het moeilijkst. Het begrip van een vriendschap is hier anders dan in Nederland

(vloeibaarder). Tot twee keer toe zijn we verwend met Nederlandse collega's (Melchior & Sijnette + Dick & Anita) waarmee we meer een "NL-vriendschap" hadden. Als ze dan terugkeren naar Nederland voelt het achtergelaten gat zwaarder.

### Wat houdt jullie op de been?

Dat zijn heel veel dingen! Het belangrijkste is de zekerheid dat we op de juiste plek zitten. Daarnaast de impact die we mogen hebben in de mensen waarvoor we zorg mogen hebben en hun families, de mogelijkheid die we hebben om Gods liefde te presenteren op een manier die bij ons past (we zijn niet echt straatevangelisten). Afgelopen zondag werd er een man gedoopt die drie jaar geleden letterlijk stinkend met de dood in zijn ogen bij ons werd opgenomen. Rond de jaarwisseling werden we warm van alle foto's en berichten op o.a. facebook van mensen waar het goed mee gaat, die weer een functionerend familieleven hebben gekregen. Andere dingen waar we blij van worden is groei, nieuwe mensen helpen, nieuwe projecten, nieuwe uitdagingen, steeds meer financiën voor het werk uit Brazilië. We genieten altijd enorm van de mooie natuur dichtbij waar we wonen, ons huis, de tuin, de wandelingen die we kunnen maken, onze honden en het paardje wat we hebben kunnen aanschaffen (een van de eerste dingen die Wim in 15 jaar voor zichzelf heeft gedaan in Brazilië).

## Tel uw zegeningen

Een mooi liedje nodigt ons uit om onze zegeningen te tellen! Graag doen we dat over 2019!

1. Financieel was het voor het eerst in lange tijden een jaar zonder grote zorgen voor het werk van Agua Viva
2. De samenwerking met R-GO-Tools die zijn vruchten afwerpt
3. We hebben meer mensen kunnen helpen dan ooit tevoren!
4. De meubelmakerijschool die we konden draaien en die voor heel veel mensen een baan heeft opgeleverd en een mooie ervaring
5. Voor de verassing die we in onze schoot geworpen kregen om een opvanghuis voor vrouwen te starten
6. Voor de problemen in het team die we hebben kunnen oplossen en de eenheid die eind van het jaar hersteld was

•• "High tea 7 juni, uitnodiging volgt"

•• "Gods wil maakt duidelijk"

•• "Nieuw leven beginnen"

•• "Verloren in drugs"

•• "Gods liefde presenteren op een manier die bij je past"

•• "Groei maakt blij"



Foto van Wim en Danielle uit de oude doos

Água  
Viva

Vrouwen worden  
weer VROUW

## Zijn verhaal

### Contact

#### Nederland

Postadres:

Stichting Aqua Viva  
Laageinde 58  
4191 NS Geldermalsen

Vast nummer:

+31(0)345 796513

#### Brazilië

Postadres:

Traverse Belo Horizonte 10  
CEP: 36335-000 Ritapolis  
Minas Gerais Brasil

Vast nummer:

00 55 32 335 615 37

#### @ Digitaal

E-Mail:

aqua-viva@hotmail.com

Website:

<http://www.aqua-viva.org>

Facebook:

ComunidadeAquaVivaNL

#### Op de hoogte blijven

Aan- of afmelden voor de (digitale) nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen of door even te bellen.

#### Weblog fam. De Keijzer

[volgdekeijzer.wordpress.com](http://volgdekeijzer.wordpress.com)

#### € Ondersteunen

Wilt u het werk van Aqua Viva in Brazilië financieel steunen dan kunt u uw gift doen op bankrekening: NL72 ABNA 0405 9543 52 o.v.v.: Centrum voor Verslavingszorg

Aqua Viva is door A.N.B.I. erkend. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Sommige mensen vallen meer op, schreeuwen steeds om aandacht, anderen zijn stiller en vergeten we soms een beetje. Onlangs op een zondag keek ik naar Wellington die bij ons in de kerkdienst was en herinnerde me "zijn verhaal". We leerden Wellington kennen toen hij al op straat woonde in São João del Rei. Hij was naar São João gekomen omdat hij in de plaats waar hij vandaan kwam niet meer kon wonen en verdiende zijn geld als stucker van gipswanden en plafonds. In de loop van de jaren was hij zichzelf verloren in het gebruik van drugs. Ondanks alles was hij gelovig maar in zijn wanhoop om drugs te gebruiken klopte hij aan bij onze kerk en bood zijn bijbel te koop aan om van het geld drugs te kopen. God had echter andere plannen met Wellington. Hij bood zijn bijbel aan de juiste persoon aan, aan Roberto, ex-gebruiker en ex-dealer die nu bij ons werkt. Roberto zei tegen hem "ik heb wat beters voor je, ik kan je helpen een nieuw leven te beginnen". We probeerden contact te maken met zijn familie, die wilde niets met hem te maken hebben, dachten dat het weer een smoes was om geld te sturen. De enigen die in Wellington geloofden waren zijn kinderen.



Wellington

Binnen enkele dagen konden we Wellington opnemen. Zijn behandeling was niet eenvoudig omdat Wellington niet makkelijk voor zichzelf is, niet voor andere, veel schuldgevoel had en trauma's uit het verleden.

Na zijn behandeling hielden we ons hart vast of het goed zou gaan. Hij bleef in ons dorp wonen en zo konden we vinger aan de pols houden. Maar het mooie gebeurde, Wellington vond een manier om met zichzelf om te gaan, zijn weg te vinden in de maatschappij, werk is nooit een probleem voor hem en heeft zijn geloof in God weer helemaal teruggevonden! Zijn prachtige kinderen komen hem zo nu en dan opzoeken en dan glundert hij van oor tot oor! We kijken ernaar, genieten en zijn dankbaar!



Zingen in de openlucht met de mannen van het CTM

## Verlof 2020

Op 9 mei verwachten Wim en Daniëlle te landen op Schiphol om voor vijf weken in Nederland te zijn. Het is nog onduidelijk of dit kan doorgaan vanwege de Corona-perikelen. Mocht het allemaal doorgaan dan zal er op 7 juni weer een High tea zijn. Onder het motto "Vrouwen worden weer VROUW" hopen we tijdens dit verlof veel vrouwen te betrekken bij het opvanghuis voor vrouwen wat we dit jaar hopen te open. Graag willen we vrouwen uitnodigen om een aantal andere vrouwen uit te nodigen voor een "huiskamermoment" waarop we deze visie kunnen delen.

*Tel uw zegeningen, laten wij dat ook allemaal doen en bidden voor de zendingen en allen die Zijn liefde en trouw zo hard nodig hebben. Hartelijke groet van Wim en Daniëlle uit Brazilië en Marco, Erwin en Monica uit Nederland.*

*'Mensen worden weer mens'*

