

Hallo nieuwsbrieflezers,

Het zendingswerk gaat ondanks de corona crisis gewoon door. Wel met wat aanpassingen, leest u maar verder.

## The \*C\*-WORD

Al sinds maart hebben we strenge maatregelen moeten invoeren in het centrum voor verslavingszorg. Geen bezoek meer van familie, het administratieve personeel werkte thuis, geen activiteiten van vrijwilligers en een beperkt team dat het centrum op mag. De eerste maand stopten ook nieuwe opnames. Daarna bedachten we een systeem om eenmaal in de twee weken nieuwe mensen op te nemen en hen intern 14 dagen in quarantaine te zetten. Tot op de dag dat we dit schrijven hebben we dit nog niet kunnen versoepelen.



Wandeling in de omgeving samen met de gasten

Bij veel andere instellingen en bedrijven kwamen in deze coronatijd veel activiteiten stil te liggen. Bij ons kwam het er in de praktijk op neer dat wijzelf en het gereduceerde team het extra druk kregen. Meer dan ooit zijn we betrokken bij het reilen en zeilen van het centrum, omdat wij bij de weinigen hoorden die nog naar binnen mochten. Dat betekende dat we zorgden voor de inkopen, materiaal regelden voor onderhoud van gebouwen en terreinen, mensen naar de dokter of instanties brachten, postpakketten ophalen bij het postkantoor voor de gasten. Danielle kon doorgaan met haar muziekactiviteit, die ze nog steeds met plezier verzorgt. Dankzij een

extra gift konden er wat nieuwe instrumenten worden aangeschaft, dat was nodig omdat de groep te groot was geworden. Ook de teambuildingsactiviteiten en lessen over assertiviteit die Wim elke week geeft gingen door.

Omdat we zelf al verschillende wandelingen in de buurt hadden uitgeprobeerd en daarvan genoten, begonnen we de gasten die dat ook leuk vonden elke week mee te nemen. Om steeds een nieuw rondje te kunnen aanbieden gingen we als gezin er ook steeds op uit om nieuwe routes uit te vogelen. Het gevolg was dat we zelf nog enthousiaster zijn over de plek waar we wonen en op plekken zijn geweest binnen een straal van 5 km rond ons huis waar we nog nooit geweest waren. Ook als de quarantaine voorbij is, zullen deze wandelingen er zeker in blijven!

## Voedselpakketten

Via een donatie binnen Brazilië konden we gedurende drie maanden maandelijks 23 voedselpakketten uitdelen aan gezinnen in het dorp die het moeilijk hebben. Daar kwam nog een donatie bij via Stichting Opwekking, die tijdens de digitale Opwekkingsconferentie geld ophaalde via de actie 'Laat 1 maaltijd staan' waarmee we heel veel families hebben kunnen helpen o.a. in samenwerking met enkele kerken. Het mooie was dat we de pakketten konden inkopen bij een plaatselijk supermarktje dat daardoor ook gesteund werd. Geweldig allemaal!



Voedselpakketten worden uitgedeeld

## Kerkdiensten

De diensten in de kerk in Ritópolis lagen een paar maanden stil. Danielle heeft toen een nieuwe manier opgepakt om vrouwen individueel via Whatsapp aan het bijbel lezen te krijgen en hierover na te laten denken. Dit gaf bijzondere contacten en reacties!

Sinds de maand juli zijn er weer diensten op donderdagavond met maximaal 5 personen, twee diensten op een avond. Met de gasten op het centrum zijn de zondagochtendiensten wel steeds onder onze leiding doorgegaan, wat mooie intiemere ontmoetingen waren van



Kerkdiensten op het centrum

aanbidding en eenvoudig maar treffend onderwijs uit het Johannes-evangelie.

- "Aanpassingen door coronacrisis"
- "Meer dan ooit betrokken bij reilen en zeilen centrum"
- "Nieuwe muziek-instrumenten door extra giften"
- "Nog enthousiaster over de woonplek"
- "Heel veel families aan voedselpakketten geholpen"
- "Whatsapp bijbel lezen"
- "Voor wat hoort wat... veel wijsheid nodig!"

## Vrouwenopvang

### Contact

#### Nederland

##### Postadres:

Stichting Aqua Viva  
Laageinde 58  
4191 NS Geldermalsen

##### Vast nummer:

+31(0)345 796513

#### Brazilië

##### Postadres:

Traverse Belo Horizonte 10  
CEP: 36335-000 Ritapolis  
Minas Gerais Brasil

##### Vast nummer:

00 55 32 335 615 37

#### @ Digitaal

##### E-Mail:

aqua-viva@hotmail.com

##### Website:

<http://www.aqua-viva.org>

##### Facebook:

ComunidadeAguaVivaNL

#### Op de hoogte blijven

Aan- of afmelden voor de (digitale) nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen of door even te bellen.

#### Weblog fam. De Keijzer

[volgdekeijzer.wordpress.com](http://volgdekeijzer.wordpress.com)

#### € Ondersteunen

Wilt u het werk van Aqua Viva in Brazilië financieel steunen dan kunt u uw gift doen op bankrekening:  
NL72 ABNA 0405 9543 52  
o.v.v.: Centrum voor Verslavingszorg

Aqua Viva is door A.N.B.I. erkend. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Midden in de corona-perikelen zijn we begonnen extra aandacht te geven aan het nieuw te openen Vrouwenopvangproject. Jonas, Wims rechterhand bij Água Viva is een paar keer per week met een groepje gasten naar het huis gegaan om praktische zaken te kunnen aanpakken. Niet benodigde meubelstukken werden uit het huis gehaald, de donkere kamers werden geveerd en wespennesten en ongedierte verwijderd. Door een speciale gift konden we een waterpomp laten slaan voor schoon en voldoende drinkwater. De visvijver die steeds droger was komen te staan kreeg een nieuwe watertoevoer. De gemeente in het dorp Prados hielp om de toegangsweg te verbeteren. Ook konden we via een gift van een kerk uit Amerika (waar de eigenaar woont die het huis ter beschikking heeft gesteld) beginnen met het neerzetten van een nieuwe omheining van bijna een kilometer lang. De volgende stap is het inrichten van het huis, daarvoor zijn stapelbedden, matrassen, kasten e.d. nodig.

## Vergunning van de gezondheidsdienst!

Voordat we in 2014 het opvangcentrum voor mannen konden openen was het verkrijgen van de vergunningen een enorm kostbaar en tijdsintensief traject. We waren bang dat het nu weer hetzelfde zou gaan. Bij één van de eerste contacten met Paulo, de coördinator van de gezondheidsdienst in het dorp Prados, bleek al snel dat hij weinig wist van de normen voor centra voor verslavingszorg. Om te voorkomen dat hij daarvoor hulp zou inschakelen van de regionale dienst (die weinig meewerkend is) had Wim zelf alle normen verzameld en uitgeprint samen met plattegronden (die een bevriende architect had gemaakt), ons therapeutisch plan en een voorstel voor aanpassingen die wij meenden dat er gedaan moesten worden. Meneer Paulo was helemaal blij verrast, zegde toe mee te zullen werken en keurde ons voorstel gelijk goed. Daarna kwam de coronacrisis en lag het hele verhaal stil. Ik stuurde in juli een berichtje om te vragen hoe het er mee stond. Hij vroeg me gelijk langs te komen want hij wilde de vergunning afgeven voordat hij op verkiezingsverlof ging. De volgende dag zat ik met een envelop met gegevens in een enorm rommelig kantoor vol dozen en Paulo achter een behoorlijk oude computer.

Druk begon hij aan een document, wat een inspectierapport bleek te zijn. Na een paar minuten zei Paulo: "Kun jij het niet invullen? Ik ben hier niet zo goed in". Dat wilde ik wel doen. Naar eer en geweten vulde ik het rapport in en liet het daarna aan Paulo zien. Die was het er mee eens, printte het uit en zette zijn handtekening. Vervolgens zei hij: "Dat ging goed, wat denk jij? Zullen we gelijk doorgaan met de vergunning?". Natuurlijk vond ik dat een goed idee en ik klom weer achter de computer om nu onze eigen vergunning naar eer en geweten op te stellen. Ook die werd goedgekeurd, getekend, nu nog alleen de foto maken!

Ik zeg vaak dat in Brazilië nooit iets voor niets gaat. En ook hier had de vlotte service een prijs. In de weken na het afgeven van de vergunning liet Paulo meerdere malen, onder het motto 'voor wat hoort wat', duidelijk weten wel wat mensen te kennen die bij ons zouden kunnen werken. Wat hebben we toch altijd veel wijsheid nodig om met allerlei situaties om te gaan...



Vergunning ontvangen! Een mooi verhaal.

*Wonderlijk hoe God voorziet, nu kan er ook aan de vrouwen opvang gebouwd worden. Laten we blijven bidden voor de zendelingen Wim en Daniëlle. Hartelijke groeten namens het bestuur; Marco, Erwin en Monica en van Wim en Daniëlle.*

**'Mensen worden weer mens'**