

Hallo nieuwsbrieflezers,

Mooi om te lezen hoe alles zich ontwikkelt.

Hoe steeds meer mensen mens worden!

Huis voor verslaafde vrouwen in wording

Hoe vaak hoorden we het al? Werken met drugsverslaafde vrouwen is veel moeilijker dan met mannen. Eén vrouw telt voor drie mannen. Binnenkort zullen we weten of het echt zo is want we zijn volop bezig om toe te werken naar de opening van het huis voor verslaafde vrouwen. We hebben eerder al geschreven over de wonderlijke manier waarop we aan een soort landelijke Bed & Breakfast gekomen zijn die we voor 10 jaar kunnen gebruiken zonder kosten. In de afgelopen tijd hebben we al flinke stappen kunnen zetten. We zijn nu onder meer bezig met de aanpassingen zodat we een vergunning kunnen krijgen van de brandweer, de laatste vergunning die nog ontbrak.

Uit onze ervaring met mannen weten we hoe belangrijk een goed functionerend team is om mensen te helpen in hun veranderingsproces, als voorbeeld en ook om mensen bekend te maken met de Here Jezus. Deze week hebben we de eerste gesprekken gehad met vrouwen die hadden gereageerd op onze oproep. Spannend, want we vragen nogal wat. De plek ligt afgelegen, is slecht bereikbaar en het salaris dat we kunnen betalen is niet erg hoog.



Foto van Andreza

Het sollicitatiegesprek met Denise maakte indruk op me, een vrouw van 36. Op haar 15^e leerde ze de Here Jezus kennen en ging ze al evangeliseren en meedoen aan missionaire projecten. Een paar jaar later leerde ze haar man kennen en verhuisde ze naar het binnenland van Minas Gerais (de staat waar wij wonen) waar ze als heel jong echtpaar kerken gingen planten. Ze wilde graag met verslaafde vrouwen leren werken en werd helemaal blij van het idee dat ze dan het kleine salaris van de kerk niet meer nodig zou hebben zodat dit gebruikt kon worden voor een zendeling of het stichten van een nieuwe kerk. Wat een liefde voor het Koninkrijk! Het maakte me beschaamd!

Een vrouw die we al langer op het oog hadden om met ons te werken is Andreza. We kennen haar uit de kerk waar wij bij aangesloten zijn. Op haar 15^e maakte ze een andere keuze dan Denise. Ze begon uit nieuwsgierigheid wiet te roken, kwam in aanraking met de verkeerde jongeren, raakte verslaafd aan crack, verzeilde in de prostitutie en drugshandel en heeft verschillende keren vastgezeten. Totdat Jezus haar leven veranderde – nu drie jaar geleden! We geloven dat Andreza gebruikt zal worden zodat andere vrouwen ook tot nieuw leven zullen komen. Enkele weken geleden namen we haar mee naar een cursus over verslavingszorg. We koppelen graag praktijkervaring aan kennis 😊. Een nieuwe wereld ging voor haar open!

Wat is er nog nodig?

Op dit moment hebben we twee forse uitdagingen om daadwerkelijk vrouwen te kunnen gaan opvangen die we vrijmoedig met u willen delen!

- Voor inrichting en ingebruikname is nog een bedrag nodig van 6400 euro voor aanschaf van matrassen, bedden, keukenspullen, stoelen, tafels, beamer, een eenvoudige auto etc.
- De maandelijks lasten van Água Viva zullen met ongeveer 2800 euro per maand gaan stijgen. Hiervoor moeten aanvullende fondsen worden geworven. De verwachting is dat we in het tweede of derde jaar van functioneren voor Braziliaanse subsidie van behandelplekken in aanmerking zullen komen.

Via de link hieronder vindt u de lijst met materialen die nodig zijn voor het vrouwenhuis!!

<http://www.aqua-viva.org/kom-in-actie/acties-eenmalig/>

Ondertussen...

In Nederland zijn ondertussen Johan en Joyce zich hard aan het voorbereiden om in mei 2021 naar Brazilië te komen. Ze zullen als beheerdersechtpaar op de locatie van het vrouwenproject gaan wonen. Bijzonder hoe mensen zich elke keer geroepen voelen om te gaan! Het bekende achter zich te laten, zekerheden los te laten en zich inzetten voor de verre, onbekende, naaste. Volgende week hopen we hun visum aan te kunnen vragen.

Ex-gast Diuliano woont op het terrein. Hij doet het dagelijkse onderhoud, houdt het huis en de tuin vrij van ongewenste gasten (twee -en vierbenig). Prachtig hoe Diuliano zich ontwikkelt na zijn opname en bruikbaar wil zijn voor andere mensen!



Foto van Diuliano

www.aqua-viva.org

In deze brief:

- "Een goed functionerend team"
- "Sollicitatiegesprekken"
- "Leren werken met verslaafde vrouwen"
- "Cursus over verslavingszorg"
- "We koppelen graag praktijkervaring aan kennis"
- "Nieuwe beheerders echtpaar vrouwen project uit NL"
- "Ervaren team behoed voor moeilijke situaties"
- "Veel gasten ronden hun behandeling met succes af"
- "Grotere noodzaak voedselpakketten door 2^e golf"

The *C*-Word

Contact

Nederland

Postadres:

Stichting Aqua Viva
Laageinde 58
4191 NS Geldermalsen

Vast nummer:

+31(0)345 796513

Brazilië

Postadres:

Traverse Belo Horizonte 10
CEP: 36335-000 Ritapolis
Minas Gerais Brasil

Vast nummer:

00 55 32 335 615 37

@ Digitaal

E-Mail:

aqua-viva@hotmail.com

Website:

<http://www.aqua-viva.org>

Facebook:

ComunidadeAquaVivaNL

Op de hoogte blijven

Aan- of afmelden voor de
(digitale) nieuwsbrief kan
door een e-mail te sturen
of door even te bellen.

Weblog fam. De Keijzer

volgdekeijzer.wordpress.com

€ Ondersteunen

Wilt u het werk van Aqua
Viva in Brazilië financieel
steunen dan kunt u uw gift
doen op bankrekening:
NL72 ABNA 0405 9543 52
o.v.v.: Centrum voor
Verslavingszorg

Aqua Viva is door A.N.B.I.
erkend. Giften zijn aftrek-
baar van de belasting.

Dat brengt ons dan natuurlijk bij dat woord waar we het liever niet meer over hebben maar waar we nog niet omheen kunnen. Wat betreft het werk met de mannelijke verslaafden mogen we op een goede tijd terugkijken. Het jaar 2020 was niet het meest gemakkelijke jaar. Of het kwam doordat de procedures veranderd werden, toeval of het gebrek aan familiebezoek, we weten het niet. Gedurende het jaar hadden we een hoger aantal mensen dat voortijdig uit het programma stapte of die we moesten ontslaan uit het programma vanwege agressie, overtreding van de normen en in het bezit hebben van zaken die niet toegestaan zijn. We zijn blij met een ervaren team en merken dat we ook vaak behoed worden voor moeilijke situaties en dat we deze voortijdig doorzien. Aan het eind van het jaar en het begin van het nieuwe jaar konden we echter veel "vruchten plukken". Veel gasten rondden hun



Verschillende gasten namen afscheid

behandeling met succes af. Stuk voor stuk mannen die we door de omstandigheden nog beter hadden leren kennen dan normaal. Zij werden opgenomen tijdens de pandemie, moesten eerst twee weken in quarantaine in een aparte ruimte. Daarna mochten ze op de groep maar moesten het zonder bezoek van familieleden stellen. Wel werd er extra (video)gebeld. Als iemand de behandeling succesvol beëindigt, is dat altijd een mooi moment waarbij de gasten en het team degene toespreken en de gast zelf een afscheidsbrief voorleest. Nadat ze naar huis gaan blijft het team nog intensief contact houden de eerste maand. Daarna wordt dat langzaam afgebouwd.



Wandelingen

Ook onze wandelingen met de gasten gaan nog steeds door, vanwege de warmte nu pas aan het einde van de middag of met een tussenstop bij een riviertje om te zwemmen.

Voedselpakketten

Binnenkort zullen we weer nieuwe voedselpakketten gaan uitdelen waarvoor we via Stichting Zending en Gemeente geld beschikbaar hebben gekregen. Er is nu weer een grotere noodzaak omdat we ook hier in een tweede golf zitten en de overheid niet kan helpen met een bijstand zoals in de eerste golf. Hierdoor heeft een deel van de families het extra moeilijk.

Bijzondere kerstdagen

De kerstdagen waren bijzonder, temeer omdat er rond die tijd niemand voortijdig afhaakte uit het programma. Daniëlle heeft in de weken voor kerst met de gasten een schimmenspel over het kerstverhaal opgezet, waar alle gasten een taak in kregen. Een bijzonder moment was toen we het gemonteerd en wel op kerstavond samen met de gasten bekeken en alle liedjes nog eens uit volle borst werden meegezongen, ontroerend! Velen van hen hebben al heel lang niet kerst gevierd zonder zich te buiten te gaan aan drank of drugs.



Fijn dat u de nieuwsbrief leest en zo betrokken blijft bij het zendingswerk in Rita Polis. Laten we blijven bidden voor de zendelingen Wim en Daniëlle. Hartelijke groeten van Wim en Daniëlle en het bestuur.

'Mensen worden weer mens'

